

Met Pasen willen we op ons paasbest te voorschijn komen en we hebben wellicht al weken van tevoren in een gezellig restaurant een tafeltje gereserveerd voor de traditionele paasbrunch. Wat betekent Pasen voor onze sterren, en hoe brengen zij deze dagen door?

Door KAREL HILLE Foto's EDWIN SMULDERS

WAT BETEKENT PASEN VOOR ONZE STERREN?

Sharon Kips: 'MEER'

Mijn geloof in God heb ik nooit onder stoelen of banken geschoven en het zal je dan ook niet verbazen dat Pasen voor mij meer is dan de paashaas, paaseitjes en een lekkere paasbrunch, alhoewel

ik dat ook altijd erg gezellig en leuk vind. Met Pasen ga ik op zondag naar de kerk en verder mijn tijd doorbrengen met familie en vrienden. Dinsdag na Pasen ga ik heerlijk op vakantie!

Antoine Bodar:

'HET FEEST VAN DE HOOP'

Met Pasen viert de christenheid dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Hij is gestorven maar op de derde dag verrees. Hij heeft de dood vernietigd en Hij laat ons delen in Zijn eeuwige leven. Daarom is Pasen tevens voor ons allen het hoogfeest van de hoop. Wij geloven in het leven over de dood heen. Hier op aarde is het leven tijdelijk. De dood is de poort naar het leven dat altijd blijft. Met Pasen verblijf ik in Rome. Op de eerste paasdag ben ik om half een, na de zegen van Paus Franciscus voor de wereld, het Urbi et Orbi, een half uur op Nederland 1 te horen. Ik filosofer dan met Leo Fijen over de betekenis van Pasen.'



Tomas Ross: 'GEWONE DAGEN'

Ik moet hier heel eerlijk over zijn, de twee paasdagen zijn voor mij eigenlijk twee gewone dagen, als alle andere. Ik krijg daar echt geen apart spiritueel gevoel bij. Wel gaat mijn vrouw Dorine misschien extra lekker koken en maken we op eerste paas-

dag een mooie lange wandeling door het prachtige park van het landgoed Clingendael in Wassenaar. Maar dat is het dan ook. De rest van de paastijd besteed ik aan het schrijven van mijn nieuwe boek, dat uiterlijk op 1 juni klaar moet zijn.'



Annemarie Postma: 'LEREN'

Pasen is mijn 'lievelingsfeestdag'. Weder opstaan, opnieuw geboren worden doen we niet alleen ná dit leven; onszelf vernieuwen en opnieuw tot leven komen, doen we ook in dit leven zelf. Door open te staan voor verandering. En bij alle uitdagingen op onze levensweg te denken: *wat komt deze gebeurtenis mij brengen, wat mag ik leren?*



Jan van den Bosch: 'DE DOOD OVERWONNEN'

Je kunt Pasen associëren met eieren, de paashaas, lente en lekker eten. Maar de oorsprong van Pasen ligt in het christelijk geloof. Ik zal best ook een paaseitje nuttigen, maar dat is niet de essentie. De kern is: Jezus heeft de dood overwonnen en daarmee houdt het leven niet op bij de dood. Leven na dit leven is de hoop van Pasen. Met Pasen hoop ik in Amerika te zijn en daar een kerkdienst mee te maken van Bobby Schuller. Aansluitend ga ik in zonnig Californië in Palm Springs een mooie meditatieve wandeling maken.'



Gemma van Eck: 'VOORBEELD'

Ik heb de laatste tijd veel vrienden verloren, maar gelukkig ook een heleboel gehouden. Met Pasen realiseer ik me eens te meer dat Jezus voor ons ook een voorbeeld was als mens. Hij zorgt ervoor dat je je weer kunt oprichten in je leven en hindernissen kunt overwinnen. Ik bezoek altijd de paasmis in de Rooms Katholieke kerk. Beide paasdagen mag ik gelukkig doorbrengen bij mijn zuster Maria-Theresia en haar zoon Pascal.'



Anita Witzier: 'VERJAARDAG'

Toen mijn vader nog leefde, ging ik op eerste paasdag naar hem en op de tweede paasdag hadden we een paaslunch met vrienden. Dit jaar vieren we op de eerste paasdag de achttiende verjaardag van de dochter van mijn geliefde en op de tweede, bij gebrek aan tijd helaas geen lunch, maar 'gewoon' werken.'



Antje Monteiro: 'PAASBRUNCH'

Vroeger gingen we natuurlijk naar de kerk. Maar tegenwoordig is Pasen met name gezelligheid met mijn familie. Ik organiseer al jaren een grote paasbrunch bij mij

thuis. Dan dek ik een lange tafel voor meer dan vijftien personen vol heerlijke broodjes, sapjes, lekkertjes én natuurlijk gekleurde eieren. Ik houd van de paaskleuren

geel, groen en roze, daar word ik heel erg vrolijk van. Ik vind Pasen leuker dan Kerstmis, maar dat kan ook komen omdat ik rond Pasen jarig ben!