

8

'De eerste associatie die ik heb bij hoop is dat ik zoveel wanhoop zie. Mensen verliezen de hoop, omdat ze elke dag geconfronteerd worden met aanslagen, met onzekerheid. Wat is "hoop" dan een kostbaar woord als je staat op de rots die Jezus heet en Hij je hoop en verwachting is.

Als ondernemer vind ik het ook heel mooi dat je kunt leven vanuit de hoop, maar ook vanuit de zekerheid. Hoop is voor mij verbonden met de zekerheid dat God er is, dat Hij je leven leidt en je vasthoudt. Het kan ogenschijnlijk nog zo hopeloos zijn, maar zo voel ik me niet. Ik voel me echt iemand die gezegend is met hoop. Dat is in mijn ogen ook het mooie van De 4e Muskietier. Ik zie mensen die in de problemen zaten, die door De 4e Muskietier geraakt zijn en de hoop in hun bedrijf en in hun gezin hebben kunnen brengen.

Een aantal keren maakte ik in mijn leven mee dat hoop de bodem werd ingeslagen. Ik heb veel programma's gemaakt in de derde wereld en in oorlogssituaties. Vaak zag ik daar alleen maar wanhoop. Maar ik maakte daar ook mee hoe je als christen het verschil kunt zijn. Bij inspirerende mensen als Corrie ten Boom, Anne van der Bijl en Majoor Bosshardt zag ik dat één individu hoop kan brengen. Zo iemand wordt dan ineens een model voor de hoop die Jezus bracht in deze wereld. En ik leef vanuit die hoop. Ik heb ervaren dat je vanuit die hoop alle problemen in je leven kunt overwinnen.

De grootste wanhoop in mijn leven was toen ik als jonge verslaggever voor de EO naar Soedan ging en midden tussen stervende mensen kwam te staan. Er kwam een vrouw naar me toe met een pakje in haar hand. Ik dacht dat ze me wat wilde geven. Maar het bleek, in lompem gehuld, haar dode kind te zijn. Op dat moment ontviel mij echt alle hoop. Toch heeft dat me wel een enorme drive gegeven in wat ik daarna heb mogen doen en nog doe, om hoop te brengen.

In deze wereld kun je hoop aanbieden van vandaag en morgen, bijvoorbeeld nu met het vluchtelingenvraagstuk. Vandaag met opvang, morgen met hulp en behuizing en mogelijk een baan. Maar waar ik naar zoek is dat de mensen héle hoop kunnen aanbieden. Daarmee bedoel ik hoop voor de eeuwigheid. Dat is de hoop die we als christenen mogen brengen. Dat vind ik fantastisch om te mogen doen.' ■

'Waar ik naar zoek is dat de mensen hele hoop kunnen aanbieden'

*Ondernemer en  
presentator 'Hour of Power'*  
**Jan van den Bosch**

**'ÉÉN INDIVIDU KAN  
HET VERSCHIL MAKEN'**