

**GERARD MAAKT VAN HART GEEN MOORDKUIL, MAAR:**

# WAT VINDEN BN'ERS VAN VLUCHTELING ENSTROOM?

Gerard Joling laat onomwonden weten wat hij er van vindt dat Nederland zoveel vluchtelingen toelaat. 'We moeten ons afvragen of deze mensen hier gelukkig worden en dat mijn moeder niet straks op de fiets moet om een kerk te vinden en de Islam in elke stad lopend naar de moskee kan. Wij slaan volledig door, het maakt mij doodsbang.' Is bekend Nederland het met Geer eens?

Door KAREL HILLE en KARIN RIETHOVEN Foto's EDWIN SMULDERS



## Huub Stapel: 'PART OF THE GAME'

Ik heb zijdelings gevolgd wat Gerard heeft geroepen. Maar ik denk altijd: *wat als ik die vluchteling zou zijn? Hoe blij zou ik zijn als er een land zou zijn waar ik naartoe zou kunnen?* Het klopt dat je niet weet wie je allemaal binnenhaalt. Dat is *part of the game*. Er zijn altijd mensen die misbruik maken van het systeem. Of dat nu om uitkeringen of het vluchtelingenbeleid gaat. Als Nederlanders ooit op de vlucht zouden moeten slaan, zit daar ook gajes tussen. Dat houd je nooit tegen.'



## VNL-Tweede Kamerlid Joram van Klaveren: 'TERECHE ZORG'

Een heel terechte zorg die Gerard uitspreekt. Daarnaast maakt hij van z'n hart geen moordkuil. Hij is eerlijk, zonder over de top te gaan. Er zouden meer van dat soort BN'ers moeten zijn. Gerard zou overigens prima bij VNL passen.'



## Esther Oosterbeek: 'SELECTIEPROCEDURE'

Gerard heeft deels wel een punt. Maar hij heeft het allemaal wel heel zwart-wit gesteld. Want je zult maar een vluchteling zijn, op zoek naar vrede en een leven zonder angst. Gerard vertelde mij dat hij zijn mond niet langer wilde houden, en dat kan ik me ook wel voorstellen. Als BN'er heb je toch een soort macht om mensen naar je te laten luisteren. Er komen nu heel veel vluchtelingen naar Neder-

land, en ik vind dat de politiek daar niet goed mee omgaat. We halen nu iedereen binnen en je weet niet wie dat allemaal zijn. Er zou een betere selectieprocedure moeten komen. Laten we kijken naar wat de kwaliteiten van deze mensen zijn, want alleen dan kun je ze ook snel aan het werk krijgen. Aan de andere kant: als ik zou moeten vluchten, zou ik ook willen dat men mij verwelkomt.'



## Hans van der Togt: 'SCHEIDEN'

Ik ben het absoluut oneens met Gerard. Natuurlijk is dit een groot probleem. Zo groot zelfs dat de wereldleiders er niet uitkomen. Maar ik vind dat wij deze mensen moeten verwelkomen. Het zijn zulke stakkers die vaak vijf jaar oorlog achter de rug hebben. En eenmaal hier hebben ze helemaal niets meer. Waarom

zouden wij ze dan geen bed en onderdak verschaffen? Je ziet dat ze daar zó blij mee zijn. Wel vind ik dat je bepaalde spanningen moet wegnemen door christenen en moslims van elkaar te scheiden. Maar als vijf na rijkste land ter wereld vind ik dat je de grenzen niet mag sluiten en aan deze mensen zorg moet bieden. Wel maak ik me zorgen over hun toekomst. Daar is nog geen pasklare oplossing voor, maar we moeten ze wel blijven opvangen.'



## Chimène van Oosterhout: 'GLAD US'

Ik vind dat Gerard zich op heel glad ijs begeeft. Dit is zo'n gevoelig onderwerp. Dat merkte je ook direct aan alle reacties die hij kreeg. Zowel van voor- als tegenstanders. Maar ik vind dat Gerard niet in de positie is om hier iets over te zeggen. Hij is nooit een vluchteling geweest. Hij weet niet wat er in deze mensen omgaat. Zij hebben een overlevingsdrift, of noem het doodsangst. Wij mogen daar niet over oordelen. Zelf heb ik altijd mijn deur openstaan voor iemand in nood. Het moet echter allemaal wel goed geregeld worden. Nederland moet voor een groep klaarstaan, maar veel vluchtelingen kunnen ook naar Zweden. Dat land is zó groot... Maar dat we deze mensen moeten helpen, staat voor mij vast.'



## Emile Ratelband: 'INCIDENTEN'

Hartstikke goed dat Gerard een politiek statement maakt, al ben ik het absoluut niet met hem eens. Als je toch weet dat er vele duizenden vluchtelingen in die opvangcentra zitten, dan zijn de verkrachtingen, diefstallen of gewelddadigheden incidenten. Het is onze morele plicht deze mensen te verzorgen en ze opnieuw op de rit te zetten! **LEES VERDER**





## Vervolg wat vinden BN'ers van vluchtelingenstroom?

**Bert Simhoffer:**

### 'NIET RACISTISCH'



Ik begrijp de angst van Gerard. Heel veel mensen worden bang zodra er een asielzoekerscentrum naast hen wordt geopend. Ik vind het de taak van de overheid om die angst weg te nemen. Er moet naar de omwonenden worden geluisterd, want hun angst is reëel. Zij zijn niet racistisch. Ik vind echter wel dat wij deze mensen moeten opvangen. Als ze in hun eigen land niet kunnen leven en voor het geweld op de vlucht slaan, moet Nederland ze welkom heten. Al moet je tegelijkertijd de oorzaak aanpakken. Dat er al vechtpartijen in AZC's zijn uitgebroken, is logisch. Dat zou ook gebeuren als je 1000 Nederlanders bij elkaar op een klein stukje grond neerzet. Dan krijg je irritaties. Zend deze vechtpartijen alleen niet op tv uit. Het heeft voor mij geen nieuws waarde.'

**Willibrord**

**Frequin:**

### 'VERPLICHT'



Aan één kant ben ik het helemaal met Gerard eens. Maar ik ben wellicht degene die de meeste vluchtelingen in zijn leven gezien heeft tijdens mijn tv-reportages. Verschrikkelijk wat ze meemaken. In Eritrea moest een man zijn moeder in de woestijn achterlaten omdat hij niet haar én zijn kinderen meer kon dragen. Deze mensen vluchten niet voor niets. Ik geef het je te doen als dag en nacht de bommen om je oren vliegen. Wij zijn verplicht ze te helpen, maar het is natuurlijk wel lullig als je zo'n vluchtelingenkamp naast je voordeur hebt waar ze constant heibel hebben met elkaar.'



**Jan van den Bosch:**

### 'HEB JE NAASTE LIEF!'



Ik ben het niet eens met Gerard Joling. Niet iedereen zal aarden in onze cultuur of klimaat. Maar wat heb je liever als je vluchteling bent uit Syrië? Een bom op je hoofd terwijl de zon schijnt of de kou van Holland? Ik vraag mij af hoe Gerard een land als Syrië leefbaar wil maken voor vluchtelingen. Het is geen leven daar. Leuk, zijn opmerking over de moskee te voet bereiken of de kerk op de fiets. Er zijn nog altijd bijna 5.000 kerkgebouwen in Nederland en 500 moskeeën. Dus Gerard, loop een keer een kerk binnen, je broer is tenslotte predikant. Heb je naaste lief, zegt God. Als vluchtelingen echt hebben moeten vluchten voor hun leven zeg ik: Meer dan welkom!'

**SP-Tweede Kamerlid**

**Sharon Gesthuizen:**

### 'GEWOON MENSEN'



Wat zou ik graag eens met Gerard Joling bij een noodopvang voor vluchtelingen of een asielzoekerscentrum gaan kijken zoals ik zelf zo vaak doe. Zo te lezen heeft hij er nog nooit één bezocht, maar lieve Gerard: er wonen daar gewoon mensen. En ja, er zitten helaas, net als onder de Nederlanders, een paar rotzakken tussen. Maar het gros deugt. Bovendien bestonden de enorme wachtlijsten voor huurwoningen al en de problemen voor mensen om hun zorgverzekering te betalen waren er ook voordat er meer vluchtelingen kwamen. Ik neem die problemen van de Nederlanders heel serieus, maar laten we niet 'de buitenlanders' van alles de schuld geven.'

**Brigitte Nijman:**

### 'AANPASSEN'

Ik heb begrepen dat er ook kindbruidjes onder de vluchtelingen zitten. Seks met minderjarigen, met kinderen van twaalf... Ik vind het te walgelijk voor woorden. Dus ik vind het niet zo stom klinken wat Gerard allemaal zegt. Als wij naar een ander land gaan, moeten wij ons ook aanpassen. De vluchtelingen moeten zich aanpassen aan onze regels.'



**CDA-Tweede Kamerlid**

**Mona Keijzer:**

### 'DIRECTE ACTIE'

Mensen die hier veiligheid zoeken, moeten het uit hun hoofd laten anderen in gevaar te brengen! Net als Gerard ben ik enorm geschrokken van vechtpartijen in de asielzoekerscentra. Het CDA bepleit al heel lang dat wie zich hier misdraagt, zijn recht op verblijf verspeelt en Nederland moet verlaten. Erg boos heb ik me ook gemaakt over de kindbruidjes. Meisjes van soms nog maar dertien jaar die onder dwang getrouwd zijn met meerderjarige mannen. Ook zij komen naar Nederland. Hier moet acuut iets aan gedaan worden. Het CDA heeft de staatssecretaris om directe actie gevraagd, want we gaan in Nederland niet toestaan dat volwassen mannen doen alsof het normaal is dat zij getrouwd zijn met een dertienjarig meisje. Het gaat om wat wij bij wet toestaan of verbieden, maar ook wat we als Nederlandse samenleving aan normen en waarden hoog te houden hebben.'

**Mathilde Santing:**

### 'VERONTRUSTEND'

Ik vind het zeer verontrustend dat Gerard Joling zich op deze manier heeft uitgelaten. Het zal hem niet ontgaan zijn dat Geert Wilders met de PVV in de opiniepeilingen stijgt en met dit soort uitspraken zet je mensen tegen elkaar op. Dat hij hoopt dat ouderen net zoveel aandacht krijgen, daar gaat het niet om. Als je asielzoekers verwelkomt, ben je toch niet tegen de zorg van ouderen? Ik snap dat het een bedreigende, explosieve situatie is. Dat geldt voor de hele wereld. Maar ik vind niet dat je angst moet laten prevaleren boven menselijkheid. Stel je voor dat je zelf in een land woont waar je alleen maar rokende puinhopen om je heen ziet. Dan wil je daar toch ook weg? Dus laten wij de vluchtelingen helpen waar we kunnen.'



**Henny Huisman:**

### 'DE KERN'



Bij grote problemen moet je de kern aanpakken. Bij een dijkdoorbraak kun je wel overal zandzakken neerleggen bij de voordeuren, maar eerst moet het gat in de dijk dicht. Natuurlijk moeten we deze mensen helpen, maar Poetin en Obama moeten er eerst voor zorgen dat de rotte plekken als IS worden weggehaald in het Midden-Oosten zodat de bevolking het land niet meer hoeft te ontvluchten.'

**Maaike Widdershoven:**

### 'NIET VOOR NIETS'

Ik vind dat behoorlijk pittige uitspraken van Gerard. En ik ben het er niet mee eens. We leven met ruim zes miljard mensen op één wereldbol en wij hebben het geluk gehad dat we in Nederland geboren zijn. Deze mensen zijn niet voor niets gevlucht. Ze hadden de keus: vluchten of doodgaan. Dan kies je natuurlijk voor vluchten. Wij moeten ze opvangen. Maar ik vind wel dat we verstandig moeten omgaan met hoe we het aanpakken. De angst waar Gerard het over heeft, daar kan ik niets mee. Ik ben niet bang voor confrontaties. Zo lang je maar uit liefde blijft handelen.' ■



**Imca Marina:**

### 'ONTWRICHTEN'

Ik lig er 's nachts wakker van. Ik heb geen idee wat een goede oplossing zou zijn. We kunnen de problemen in landen als Syrië absoluut niet overzien. Je hart breekt als je de beelden ziet. Ik begrijp wat Gerard zegt en vind zijn standpunt heel moedig. Hij is bang dat deze mensen zich niet voegen. Ik weet ook niet of wij het wel aankunnen én of zij het aankunnen. Ik weet niet wat hier achter steekt. Misschien wil men Europa ontwrachten.'