

Op je paasbest... OF IS DAT OUDERWETS?

'Op je paasbest'; we gebruiken het 't hele jaar door want het betekent dat je er piekfijn uitziet. De uitdrukking werd zo'n negentig jaar geleden in het leven geroepen, toen het met Pasen de gewoonte was om nieuwe kleren aan te trekken. Maar hoe is dat anno 2016? Kleden we ons met Pasen nog extra mooi of is dat ouderwets? Dit zeggen de sterren...

Door KAREL HILLE Foto's EDWIN SMULDERS

Brigitte Nijman: 'ZIN'

Ik kleed mij alleen op mijn paasbest als ik daar zin in heb. Voor Kerstmis, Pasen of Oud en Nieuw heb ik echt geen speciale kleding liggen of ga ik speciaal iets nieuws kopen. Het is wat anders als ik moet werken of uitgenodigd word voor premiëres en feestjes. Dán wil ik er wel altijd tot in de nopjes verzorgd uitzien. Daar houd ik mij strikt aan. Voor de rest zal het me eigenlijk zwaar een zorg zijn. Als ik niets speciaals te doen heb en ik met mijn man ergens heenga, doen we gewoon aan waar we zin in hebben.'



Lee Towers: 'ALTUD!'

Ik zie er altijd op mijn paasbest uit! Dus ook met Pasen zie ik er uit om door een ringetje te halen. Dat is helemaal niet ouderwets. Het is voor mij niet meer dan een vanzelfsprekendheid dat ik er wanneer ik naar buiten treed, altijd netjes en verzorgd – gewoon piekfijn – uitzie. Dat ben ik aan mijn ambassadeurschappen, mijn fans en zeker niet op de laatste plaats aan mijn lieve Laura verplicht!'



Laura Ponticorvo: 'NIETS'

Pasen zegt me eerlijk gezegd niet zo veel, eigenlijk helemaal niets. Ik doe dan ook nooit een speciale outfit aan. Terwijl ik dit met Kerstmis juist wel heel leuk vind! Enig om dan een heel mooie glitterjurk of zo aan te doen. Want je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je op zulke feestdagen goed gekleed gaat. Maar wonderlijk genoeg doe ik met Pasen niets speciaals. Gek hè?'



Anita Witzier: 'RESPECTVOL'

Op je paasbest gekleed gaan is natuurlijk prima als uitdrukking in het algemeen. En als je – zeker met Pasen – iets moois en feestelijks organiseert of misschien wel ergens voor wordt uitgenodigd, is het wél zo respectvol om dan niet in je couch potato outfit te verschijnen.'



Remko Harms: 'ALLERMOOIST'

Onze familie is gewend om met Pasen of Kerstmis altijd extra netjes gekleed te gaan. En met Pasen ben ik op mijn allermooist gekleed. Pasen is voor mij het meest schitterende feest van het jaar. Ik heb er veel meer mee dan met kerst. De paasbrunch die mijn moeder altijd maakt, waarbij we met z'n allen bij elkaar zitten, is ook de meest bijzondere en leukste maaltijd van het jaar.'



Jan van den Bosch: 'NATUURLIJK!'

Natuurlijk kleed ik mij op mijn paasbest met Pasen. Daarmee sluit ik mij aan bij wat miljoenen christenen over de hele wereld doen, zij kleden zich ook op hun paasbest. Pasen is immers een van de mooiste gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid. We vieren dat Christus de dood heeft overwonnen. Daar mag je je volgens mij ook wel op kleden.'



Laura Fygi: 'DAT SOORT ONZIN'

Wij doen helemaal niets aan Pasen. Wel aan Kerstmis, dan ga ik heerlijk op m'n kerstbest met het gezin dineren. Niet in galakleding, maar wel mooi verzorgd. Ik weet wel dat de christenen Pasen belangrijker vinden dan



Kerstmis, maar ik ben Joods. Natuurlijk verstopten we vroeger, toen de kinderen nog klein waren, overal gekleurde paaseieren in de tuin. We deden toen wel meer van dat soort onzin. Ook een speciale paasbrunch of paasdiner is er niet bij. Daar ga ik dus niet aan beginnen.'

Sandy Kandau: 'SMULFEEST'

Met Pasen kleed ik me niet speciaal aan, wat ik wel met Kerstmis doe. Ik trek gewoon iets aan wat lekker zit. Het enige dat bij ons met Pasen echt is aangekleed, is de mooie met lentebloemen versierde paastafel. Heerlijke warme croissants en andere broodjes uit de oven, romige grasboter, chocolade-eitjes en allerlei ander lekkers, een glaasje champagne misschien, lachen ons dan toe. Met Pasen smullen we de hele dag door! We maken er ons smulfeest van.' ■

