



Jan van den Bosch (62), Presentator Hour of Power, Gemeente: Christelijke Gereformeerde Kerk, Alphen aan den Rijn

Een aards paradijs

„Dit maak je bijna nergens mee! Op een en dezelfde plek geniet je van prachtige bergen, palmbomen en aangename temperaturen. In Palm Springs in Californië schijnt de zon 350 dagen per jaar. Strand en besneeuwde bergtoppen liggen een uur rijden van elkaar af. Menselijk gesproken is eenzaamheid onnodig: het decor van Hour of Power, de Crystal Cathedral, is vlakbij. Dat maakt het

gemakkelijk nieuwe en positief ingestelde mensen te ontmoeten. Adembenemend, betoverend en vol belofte, maar ook Palm Springs is geen filiaal van het paradijs. Mensen zoeken op aarde rusteloos naar het geluk terwijl rust bij God het geheim achter dat geluk is. Palm Springs is daarom de plek van mijn dromen, maar niet de plaats waar mijn anker valt.”

'Het is een droomplek, maar niet de plaats waar mijn anker valt'



Karin Broeders (52), financieel adviseur Gemeente: Evangelische Gemeente, Zeewolde

Die wereldbaan

„Alle seinen stonden op groen. Onverwachte ontmoetingen, positieve gesprekken met leidinggevend en profetieën van gemeenteleden wezen op de verwezenlijking van mijn droom. De kans op een baan in Singapore, de droomplek voor bankiers, groeide met de dag. De klap kwam onverwacht en keihard aan: door een reorganisatie verloor ik mijn baan. En dan sta je met lege handen, de

brokstukken van mijn droom lagen voor mijn voeten. Dat maakte me boos, teleurgesteld en bezorgd, want op mijn leeftijd ben ik in het banencircuit minder interessant. In mijn gebed legde ik God mijn vragen voor. Niet als een stampvoetend kind, maar als een mens vol vragen. God hoorde mij, binnen een week kreeg ik een aanstelling bij een andere bank. Maar nog steeds droom ik over Singapore.”

GEHEIMSCHRIFT

Als je kans ziet om dit geheimschrift te ontcijferen, lees je wat het team van *Elisabeth* je toewenst.



Om achter de geheime zin te komen, heb je de volgende sleutel nodig:



De reis van Mary Jones



Dit verhaal is heel lang geleden, wel tweehonderd jaar, echt gebeurd. In die tijd hadden de meeste mensen niet zo veel geld als wij nu hebben.

In Wales in Engeland loopt een meisje op de weg van het dorp Llanfihangel naar Bala. Ze heet Mary Jones, ze is 15 jaar. Ze is vroeg opgestaan, want ze moet vandaag 40 kilometer lopen. Haar schoenen heeft ze uitgedaan, anders zouden die maar slijten. En dat zou jammer zijn, want schoenen zijn duur.

Mary is moe. Het is al avond en nóg is ze er niet. Ze verlangt naar het einde van haar reis. Gaat ze op bezoek bij familie? Nee, Mary gaat een bijbel kopen. Een bijbel voor haarzelf. Dan hoeft ze nooit meer een bijbel te lenen als ze wil voorlezen. Bijbels zijn heel duur en lang niet iedereen kan lezen.

Is Mary rijk dat ze zelf een bijbel gaat kopen? Welnee. Mary's vader is een eenvoudige wever. Hij maakt lappen stof, waarvan kleren genaaid worden. Zo verdient hij net genoeg om zijn vrouw en kinderen eten te geven. Mary heeft ruim zes jaar lang gespaard door allerlei klusjes te doen voor iedereen die haar kon gebruiken. Nu heeft ze eindelijk genoeg geld. Eerst kon ze niet lezen. Maar toen er een kleine school kwam in het dorp vlakbij, mocht ze daarnaartoe. Vandaag is het zover. Deze dag kan ze haar bijbel kopen. Ze weet precies waar ze moet zijn. Eindelijk staat ze voor de deur en belt aan. Een

mijnheer doet open. Hij kijkt verbaasd. 'Eh, ik ben Mary Jones', zegt ze hikkend. 'Ik heb zes jaar gespaard en onze dominee zei dat u wel een bijbel voor me hebt. Hier is het geld.' 'Ik heb geen bijbels', zegt de mijnheer. 'Maar misschien weet ik iemand.'

De volgende morgen gaan ze samen naar dominee Charles. Als Mary vraagt of hij een bijbel heeft, schudt hij zijn hoofd. Mary begint hard te huilen. Is alles voor niets geweest? De dominee ziet haar verdriet en als hij het hele verhaal gehoord heeft, zegt hij: 'Weet je wat? Ik heb nog een bijbel liggen die eigenlijk al verkocht is. Maar die mijnheer moet maar even wachten. Jij wacht al zes jaar!'

Wat is Mary blij! De volgende dag gaat ze weer op pad. Weer veertig kilometer lopen... Maar het lijkt wel alsof het vlugger gaat dan de heenreis. Ze heeft eindelijk haar bijbel!

Dominee Charles moest nog vaak aan Mary denken. Wat jammer dat er mensen zijn die zo graag een bijbel willen en zo lang moeten sparen, dacht hij. Iedereen zou een bijbel moeten kunnen kopen. Samen met andere mensen richtte hij het Bijbelgenootschap op. Niet alleen in Engeland, maar ook in ons land. Dat genootschap zorgt er ook nu nog voor dat er goedkope bijbels in de winkels komen. Daardoor kan iedereen die dat wil, nu gelukkig een eigen bijbel kopen.