

## Tij en Ik

In deze rubriek interviewen we twee mensen die een familiale of vriendschappelijke band met elkaar hebben – of anderszins op elkaar betrokken zijn. Wilt u meedoen aan deze rubriek of wilt u andere mensen opgeven? Mail naar: [visie@eo.nl](mailto:visie@eo.nl)



Door een ernstig ongeluk heeft Jan van den Bosch, directeur van High Flight International, al jaren een rechterhand die nauwelijks functioneert. Zijn Personal Assistant Wouter Touwen maakt dat – als ‘nieuwe rechterhand’ – helemaal goed. En omdat Jan een hekel heeft aan autorijden, is Wouter ook zijn chauffeur. “Toen ik hem rondjes zag rijden in mijn auto, vlogen de hamburgers over straat.”

# ‘Als het botst, is het donders goed raak’

**Jan (65):** “Ik ontmoette Wouter omdat ik zaken deed met zijn vader. Ik heb een hekel aan autorijden, en Wouter bleek een echte autofanaat én een uitstekende chauffeur. Zo gebeurde het dat hij mij rondreed door Europa om mijn Beter-Uit-vakantieparken te bezoeken. Later werd hij m’n P.A. Ik laat niet gauw mensen dichtbij, maar Wouter weet alles van me. We zijn goede vrienden geworden. Waar hij rationeel is, ben ik emotioneel. Binnen de temperamenten van Plato ben ik een sanguinicus, hij een cholericus. Soms leert hij me de les, door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Wacht nou even met die reactie.’ Dat was wennen, maar inmiddels vind ik het prettig. Ik leer van zijn zachtmoedigheid.

Wouter is dienstbaar, toegewijd en diepgevoelig. Ook al ben ik ouder, Wouter houdt me een spiegel voor als het om geloof gaat. Elke dag houdt hij minstens een half uur stille tijd, waar we ook zijn en hoe vroeg het ook is. Vorig jaar heeft Wouter een jaar een Bijbelschool gevolgd. Daar was ik aanvankelijk niet blij mee, maar hij zei: ‘Ik wil God meer gehoorzaam zijn.’ Wouter is soms kinderlijk naïef. Hij gaat altijd uit van het goede van de mens. Ik ben niet gemakkelijk en eis veel van mezelf en – soms te veel – van anderen. Ik duw mensen graag door het plafond, laat hen woekeren met hun talenten. Inmiddels stelt Wouter grenzen. Dan zegt-ie: ‘Het is elf uur, je kunt het schudden.’ We hebben weinig ruzie, maar áls het botst, is het donders goed raak. Twee jaar geleden waren we bij de Arc de Triomphe, onderweg naar vakantiepark La Draille. Ik haalde wat hamburgers, maar bij terugkomst was ik Wouter kwijt. Opeens zag ik hem in de verkeerschaos rond de Arc rondjes rijden. Ik was zo nijdig dat de hamburgers over straat vlogen. Later kon ik erom lachen en maakte ik van harte mijn excuses.”

**Wouter (25):** “Met Jan optrekken is intensief en hard werken, maar ontzettend leuk. Ik vind het heel gaaf hoe hij vol overgave actief is in Gods koninkrijk. Die passie delen we. Omdat Jan zo doelgericht is, ziet hij soms details over het hoofd. Soms is hij hard en irritant, ook richting mij, maar zo wil hij mensen laten groeien. Je moet tegen zijn directheid kunnen, en open en eerlijk de bal terug kunnen kaatsen. Daardoor hebben wij een goede samenwerking. Hij wordt niet altijd even goed begrepen – dat zie je vaker als iemand bekend is – maar Jan heeft absoluut het hart op de juiste plek.

Tot voor kort dacht Jan dat er 48 uur in een dag zaten. Maar door een recente heupoperatie en misschien ook wel door mijn invloed doet hij het nu wat rustiger aan. Hij is minder energiek dan in zijn EO-tijd. Jan werkt niet voor het geld; onderhandelen is voor hem voornamelijk lol. Maar als je hard werkt, mag je er best van genieten. Dat doet hij, maar nooit overdadig. En hij is heel vrijgevig. Wel kan Jan goed overdrijven, ook wat betreft zijn eigen prestaties. Soms temper ik ’m wat: ‘Jan, blij bescheiden, doe maar gewoon zoals je bent, dat is al mooi genoeg.’

Een tijd geleden had ik relatieproblemen met mijn vriendin, tijdens de parkentour in Luxemburg. Dat was heel heftig. Jan is dan een flexibele baas, hij liet me teruggaan naar huis. En ik had op dat moment veel aan zijn steun en levenswijsheid.

Ik denk niet dat ik tot zijn pensioen z’n P.A. blijf, maar we blijven ongetwijfeld samenwerken. Daar is onze vriendschap goed genoeg voor. Best raar, een vriendschap met iemand van twee generaties ouder... Maar we hebben gewoon een klik.”

‘Jan kan goed overdrijven’